

Leeftijdsvriendelijk

**Mag ik u iets vragen: waar is hier de wc?
Wat een hels kabaal zeg, wilt u misschien
duidelijker articuleren? Hoe kunnen ouderen
(ik ben trouwens net zestig geworden), hoe
kunnen ouderen zo hun stem laten horen?
Wat, is de wc in de kelder? Onbereikbaar voor mij.
De overheid doet ook al zo betuttelend.**

Aah, zo is het beter, nu kan ik het goed verstaan.
ik voel een muzikaal tapijt onder mijn voeten. U ook?
Niet struikelen als je het tapijt betreedt, Laura en Inger.
Hebben jullie je leeftijdsvriendelijke bril wel op?
Zijn jullie zelfredzaam genoeg? Relationeel autonoom.
Dat is verstandig hoor, of je nu thuis wilt blijven wonen
of niet. Plezierig ouder worden in stad, dorp of buurt,
dat wil toch iedereen? Bereid je er tijdig op voor!
Wees cocreatief, in Zutphen, Nijmegen, Borne,
in Enschede en alle steden in Canada.
Het kan snel gaan: zo zit je bij het Jeugdjournaal,
en zo ben je beland bij Omroep Max.
En moet je naar boven en beneden met de lift.
Handig zo'n ding, van glas nog wel, maar hij moet wel werken.
Anders voel ik me niet serieus genomen.
Zo blijven we altijd maar boos op elkaar.
Helemaal niet nodig, want we zijn samen BUUR en samen BASE.
We kunnen met al onze ikken samen
zoveel verbindingen leggen, wij, of we nu 16 zijn of 91.
We worden niet meer in de watten gelegd.
We kunnen mooi oud worden, of nee: mooi oud zijn. punt nl.
Daarover heeft iemand een boek geschreven:
zij trekt zich het lot van ouderen aan
die met hun rollators over de keitjes gaan:
hun kiezen zitten verdorie achter hun oren!
De sky is the limit. Nee, niet de sky: het nabije, lokale.
We hebben een grote slag te maken.
Fysiek en ook sociaal, vooral: sociaal, allemaal!
Wees communicatief, denk niet zo in hokjes.
Wat voor de een geldt, geldt niet voor de ander.
Weg met de informatie-voorsprong!
Daarom, mevrouw, nu dan toch eindelijk
het antwoord op de vraag die u stelde.
Nee, de wc voor u is niet in de kelder
en het is ook geen stip aan de horizon.
Het is hier de gang door, gelijkvloers.
Dat weet ik, ik ben uw mobilityscout.
Ik zeg u één ding: Niemand in deze stad is te jong,
niemand is te oud, en zeker nooit te oud
voor muziek....